

# 5° ΚΥΝΗΓΙΟ ΚΡΥΜΜΕΝΟΥ

# ΣΤΙΣ ΤΑΥΡΟΥ



ΔΗΩΣΤΕ **ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ**  
ΣΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ  
ΚΑΠΟΥ ΣΤΗΝ **ΠΟΤΖΙΑ**

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ  
ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

**ΚΥΡΙΑΚΗ**  
**11/02/07**

**ΩΡΑ : 11:00**  
ΠΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟ **ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ**



**ΔΕΝ ΤΟ ΚΟΥΝΩ**  
**απ' ΕΠΙΣΕ**  
**Αν ΔΕΝ**  
**ΤΟΝ VROW**



Με την υποστήριξη  
**Εκείνος**  
**Λένω το**  
ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΤΙΚΟ ΚΡΕΜΑ

**EURO**  
**GEKA**



Το 5<sup>ο</sup> κυνήγι που είναι αμέσως μετά το 4<sup>ο</sup> και LIGO PRIN το 6<sup>ο</sup> είναι γεγονός. Διοργανώτρια είναι η περυσινή νικήτρια ομάδα «EUROGEKA» με την υποστήριξη της αντικαταθλιπτικής οργάνωσης ΕΚΕΙΝΟΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ.



## ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

1<sup>ος</sup> ΝΙΚΗΤΗΣ: Διοργανώνει το κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού για το 2008

2<sup>ος</sup> ΝΙΚΗΤΗΣ: Ελπίζει να κερδίσει του χρόνου

3<sup>ος</sup> ΝΙΚΗΤΗΣ: Ελπίζει να κερδίσει κάποτε

4<sup>ος</sup> ΝΙΚΗΤΗΣ: Ενώνεται με τον 5<sup>ο</sup> και κάνουν μια ισχυρή ομάδα

.....

250<sup>ος</sup> ΝΙΚΗΤΗΣ: Η ελπίδα\* πεθαίνει τελευταία...

\* ΕΥΤΥΧΩΣ ΔΕΝ ΛΕΝΕ ΤΗΝ ΠΕΘΕΡΑ ΜΟΝ ΕΛΠΙΔΑ



# ΕΛΑ ΝΑ ΠΑΙΞΟΥΜΕ

Το μναλό πολλά το έχουν  
το κεράλι να βαθαίνει  
κι όπi γύρω κι αν συμβαίνει  
λίγα αυτό καταλαβαίνει

Αν εσείς είσ' απ' τους άλλους  
τους φωτιήρες τους μεγάλους  
χρήγορα σε νου και δράση  
για ελάτε για μια βράση

Στο ζουμί σας θα βραστελέτε  
και τους χάρους μας θα βρέτε

Όποιος από σας νικήσει  
θα' χει λόγους να χλεντήσει

Σ' ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΔΕΝ ΧΑΝΕΙ





**ΟΞΦΟΡΔΗ**  
**6/12/2006**

Ήταν μια βροχερή νύχτα. Στον πύργο με τα πράσινα κεραμίδια του **LIGO PRIN ΤΟΝΒΡΩ** υπήρχε μεγάλη αναστάτωση. Ο Σερ ήταν στις τελευταίες στιγμές της ζωής του, κι είχε καλέσει τα παιδιά και

τα εγγόνια του. Ζήτησε να μιλήσει στον αγαπημένο

τον εγγονό **SIGA MIN ΤΟΝΒΡΩ**.

Ο παππούς συγκινημένος έπιασε το χέρι του και του είπε: Είσαι ο αγαπημένος μου εγγονός και ο μόνος που έχω εμπιστοσύνη ότι θα τα καταφέρει. Ξέρεις... πολλά χρόνια πίσω, στην εποχή του πολέμου, βρέθηκα στην Κρήτη. Δύσκολες εποχές με ωραίες αναμνήσεις! Ήμασταν στα βουνά με τους αντάρτες και εκεί γνώρισα τον

**Καπετάν ΜΑΝΟΥΣΟ ΡΟΥΚΟΥΝΑ.**

Ωραίος άνθρωπος, όπως όλοι οι κρητικοί.

Αργότερα μάλιστα συγγενέψαμε, του βάπτισα τον γιο του τον Ρούσσο. Μια από τις πολλές ιστορίες που μας διηγόταν ήταν για ένα θησαυρό, σύμβολο της Κρήτης, πολύ παλιό κατά τα λεγόμενα του.





Δύναμη  
αποκτούσε όποιος τον  
είχε. Τελευταία φορά  
ήταν στην κατοχή  
κάποιου πασά, όμως  
θάφτηκε από έναν  
υπηρέτη του λίγο  
πριν οι Τούρκοι  
αφήσουν το  
Ηράκλειο.

Ο Καπετάν Μανούσος είχε  
κάποια στοιχεία, όμως ξέρεις αυτή η ιστορία έμοιαζε με  
τα χρόνια φανταστική, σαν παραμύθι. Πολλές φορές  
άλλωστε ο μύθος κερδίζεται με την  
πραγματικότητα. Όλα αυτά τα χρόνια έκανα τις  
έρευνες μου και ξέρω ότι ο θησαυρός υπάρχει από την  
εποχή του Μεγάλου Βασιλιά. Θέλω να πάς στην Κρήτη,  
στον παραδίδω όλα τα στοιχεία, και να βρεις τον  
SINTECNO και αν δεν ζει τον γιο  
του και μαζί να

ψάξετε ...

Να θυμάσαι  
έχει σημαντικές  
πληροφορίες!!!

Αυτός ο  
θησαυρός  
πρέπει να  
βρεθεί και να  
χυρίσει εκεί  
που ανήκει.



ΗΡΑΚΛΕΙΟ 11-02-2007

Η περιπέτεια αρχίζει...



# ΚΑΙ ΛΙΓΟ ΜΥΘΟΣ

Στο λιμάνι επικρατούσε αναβρασμός. Ο βασιλιάς είχε δώσει διαταγή να ετοιμαστέ η μεγαλύτερη χαλέρα. Στην πόλη κυκλοφορούσαν φήμες. Θα έφενυγε, λέγαν, μόνος, χωρίς τους πιστούς του ακολούθους, να κνηγήσει τους προδότες. Πολλοί τους είχαν δει να φεύγουν προς τ' ανατολικά. Πάνω από τ' αμπέλια και τους ελαιώνες κι ύστερα πάνω από την θάλασσα, πετούσαν σαν δυο τεράστια, αλλόκοτα πουλιά με φτερά κέρινα. Κι όμως δεν ήταν πολύς καιρός που τους είχαν υποδεχτεί με μεγάλες τιμές. Πατέρας και γιος ζούσαν ως τώρα σαν πρίγκιπες. Κι ο θησαυρός? Μήπως τον είχαν μαζί τους?

Στα ανάκτορα, στην αθήουσα με τους γρύπες και τα κέρινα, ο μεγάλος βασιλιάς βημάτιζε σκεφτικός. Δεν έβλεπε την ώρα να ετοιμαστέ το πλοίο. Θα τους κνηγούσε μέχρι και την άκρη του κόσμου. Είχε κάνει τόσα γι' αυτούς και αυτή ήταν η ανταπόδοση. Πόσο θ' άντεχαν δυο κέρινα φτερά... Θα τους έρτανε.

Πέρασε καιρός πριν φτάσει η είδηση ότι ο βασιλιάς δεν ζούσε πια. Και για τον θησαυρό ούτε λέξη! Είχε χαθεί άραγε για πάντα;

# ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Οργάνωσε την ομάδα σου
2. Δώσε όνομα στην ομάδα (ΟΧΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ).  
Αν έχει ξαναπαίξει μην αλλάξεις όνομα  
(για ένα όνομα ζούμε)
3. Πάρε έγκαιρα δήλωση συμμετοχής  
από το περιήπτερο «EUROGEKA»
4. Κράνος - ζώνη - μπαλάσκες - ρυθυαί απαραίτητα
5. Κράτα ότι σου δίνουν
6. Σπεύδε βραδέως
7. Βλέπε, άκου, ρώτα
8. Ο καλός ο κνηγός αρχίζει το κνηγί από ΤΩΡΑ
9. Να θυμάσαι όλα τα παραπάνω

## ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο περιήπτερο της διοργανώτριας ομάδας.

### ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Με την υποστήριξη  
**ΕΚΕΤΙΟΡ**  
**ΙΟΥΝΙΟΥ 10**  
ΑΝΤΙΣΤΑΜΑΤΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ



ΧΟΡΗΓΟΣ



created by: designideas.gr

**ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ**  
Ανδρέα Παπανδρέου 68

## ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ



## ΑΡΩΓΟΙ



**CRETA SECURITY**



Κάποιος... (Γνώμη παίχτη για το παιχνίδι)

Έπαιξα φέτος για δεύτερη φορά. Δεν κέρδισαν ούτε τα "Μολύβια" πέρυσι ούτε οι "Eurogeka" φέτος ΕΓΩ ΚΕΡΔΙΣΑ.....και τις δυο φορές και θα κερδίσω και του χρόνου

